

Leonita Gerssen

30 mei 2023
bruine beuk

Als sterke bomen vallen
als bladeren op de grond
wat eerst zo fier rechtop bleef staan
ligt daar (straks) zo gewond
Als takken niet meer ruisen
als armen door de wind
de bladeren niet meer ruisen
de zon maar niet meer vindt
maar zachtjes daar blijft liggen
omdat het niet meer kan
gewoon de energie niet heeft
wat moeten wij dan.

Waar moeten wij schuilen
vangt onze tranen op.

Zorgt voor een beschutte plek
brengt ons weer naar de top

Die grote sterke boom
heeft ons zoveel gebracht
Was trots op ons en groeide door
in al zijn mooie pracht

Hij blijft in mijn gedachten
voor altijd daar zo staan

Dat als ik hem mis en nodig heb
ik naar hem toe kan gaan.